



Gerard Oltmans

*Voorzitter van de
Branchevereniging voor
Klussenbedrijven, VLOK*

Echt vrij!

Vrij. Ooit een magisch woord dat in mijn schooltijd betekende dat je alles uit je handen liet vallen en ging genieten. Maar voor je van de vrijheid kon proeven, moest je je schoolzaken wel afgerond hebben. Examens halen, boeken inleveren, locker leegruimen. Het gevoel van vrijheid dat alles afgerond is en je van het schoolplein fietste. En eenmaal aan het werk, betekende vakantie dat je er ook even helemaal uit was.

Dat is nu wel anders. Op vakantie gaan betekent voor veel collega's de start van een race tegen de klok. Nog even dit of dat doen? Prioriteiten moet je stellen, want niet alles kan klaar zijn voor je wegrijdt. Je durft de telefoon amper op te nemen, omdat je je antwoord kent maar niet wilt geven. Want je wilt geen gezeik aan je kop. Eenmaal op het vakantieadres moet je afkicken van de stress. Na een week heb je eindelijk het vakantiegevoel te pakken. Tegen het einde van de vakantie denk je alweer aan de laatste klus. Hoe heb je die ook al weer achtergelaten...

Doe het dit jaar eens anders. Gebruik de laatste werkweek om af te ronden, spullen klaar te zetten en afspraken te maken met je (nieuwe) klant over de frisse start na de vakantie. Het lijkt verloren werktijd, maar echt, je krijgt er rust in je kop voor terug. Je kunt met een opgeruimd gevoel echt gaan genieten van een paar weken vrijheid.